

ΖΩΝΤΑΣ ΓΙΑ ΛΙΓΟ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 1^{ου} ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΕΥΚΩΝ ΜΕ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

Το 1^ο Γυμνάσιο Πεύκων αδελφοποιήθηκε με ένα μεγάλο σχολείο της Γερμανίας, το οκτατάξιο Γυμνάσιο-Λύκειο HELLWEG SCHULE BOCHUM της πόλης Μπόχουμ της βορειοδυτικής Γερμανίας, με το οποίο ήδη πραγματοποίησε ανταλλαγές επισκέψεων μαθητών και μαθητριών και θα συνεχίσει τα επόμενα δύο χρόνια.

Η αδελφοποίηση είναι μία παιδαγωγική καινοτομία που στοχεύει στην ανάπτυξη της συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, την προώθηση νέων προσεγγίσεων διδασκαλίας, την ενίσχυση του διαλόγου, τον σεβασμό της διαφορετικότητας και την προώθηση της ευρωπαϊκής διάστασης στην εκπαίδευση. Οι μαθητές και οι μαθήτριες που συμμετέχουν έχουν μία εξαιρετική ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με άλλους ανθρώπους διαφορετικούς ίσως στη σκέψη, στις συνήθειες, στα ήθη και έθιμα, να δημιουργήσουν φιλίες στο εξωτερικό και να γνωρίσουν για λίγες ημέρες έναν άλλο τρόπο ζωής και ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού με γλώσσα επικοινωνίας τα αγγλικά αλλά και τα γερμανικά, για όποιον/α τα μιλάει.

Οι ξένοι μαθητές και μαθήτριες (13 κορίτσια και 2 αγόρια της Β' Γυμνασίου) ήρθαν στην Ελλάδα τον Μάιο του 2019, φιλοξενήθηκαν από δικούς μας μαθητές/τριες και ανταπέδωσαν τη φιλοξενία τον περασμένο Σεπτέμβρη. Το πρώτο ζήτημα ήταν το «ταίριασμα» των παιδιών, δηλαδή ποιος να φιλοξενήσει ποιον. Κριτήριο αποτέλεσαν ακόμη και τα κατοικίδια ζώα (μέσα ή έξω από το σπίτι) και οι τυχόν γαστρονομικές ιδιαιτερότητες!

Οι Γερμανοί εντυπωσιάστηκαν από την επιθυμία των Ελλήνων γονέων να συμμετέχουν και να συνδράμουν σε κοινές, απογευματινές δραστηριότητες για όλα τα παιδιά. Πήγαν τα παιδιά σε εμπορικό κέντρο και στην παραλία για περπάτημα και βόλτα με το καράβι, έφαγαν μαζί τους σε πιτσαρία και σε εστιατόριο στο κέντρο, έτσι ώστε τα ξένα παιδιά να μην είναι μόνο με το «ταίρι» τους αλλά να κάνουν μεγαλύτερες παρέες. Έτσι, οι Γερμανοί γονείς, προσπαθώντας να ανταποδώσουν, κανόνισαν φαγητό για όλους μαζί σε εστιατόριο και ήταν η πρώτη φορά που συνέβαινε αυτό στο γερμανικό σχολείο.

Τα ελληνόπουλα παρακολούθησαν μαθήματα στο γερμανικό σχολείο και βρήκαν πολλές διαφορές με το ελληνικό. Είδαν ότι εκεί δεν υπάρχει θόρυβος στα διαλείμματα, ούτε συνωστισμός παιδιών ή απότομες κινήσεις, τα μαθήματα είναι οργανωμένα σε δώρα και γίνονται με αρκετή συζήτηση και τα παιδιά μαθαίνουν λιγότερα αλλά πιθανόν σε μεγαλύτερο βάθος, από ότι στην Ελλάδα. Η βαθμολογία είναι πιο απλή και οι καθηγητές κάπως αποστασιοποιημένοι. Οι πόρτες των αιθουσών είναι βαριές και δεν ανοίγουν από έξω παρά μόνον με κλειδί. Το σχολείο είναι τεράστιο, με πολλές αίθουσες και εργαστήρια για διάφορα μαθήματα. Διαθέτει ακόμη και κουζίνα, στην οποία μαγείρεψαν όλοι μαζί. Δεν υπάρχουν κάγκελα και τα παιδιά δεν βγαίνουν στον δρόμο.



Το γερμανικό σχολείο βρίσκεται στη Βόρεια Ρηνανία – Βεστφαλία και ειδικότερα στην πεδινή ανθρακοφόρο περιοχή του Ρουρ. Εκεί υπάρχουν πολλές μικρές πόλεις που απέχουν με το τρένο δέκα με είκοσι λεπτά. Το Μπόχουμ είναι κατάφυτο και έχει μεγάλο Μουσείο Γεωλογίας-Εξορύξεων, με υπόγειες στοές, αυθεντικά μηχανήματα και εξοπλισμό εξόρυξης και προσομοίωση της καθόδου σε βάθος χιλίων μέτρων. Σήμερα όλα τα ορυχεία του Ρουρ είναι κλειστά λόγω απαγορευτικού κόστους εξόρυξης, σε συνδυασμό με τις διεθνείς τιμές και τα ισχυρά, αναγκαία μέτρα ασφαλείας.

Στη γειτονική πόλη Έσσεν υπάρχει πινακοθήκη με έργα 18^{ου} έως 20ού αιώνα, με έμφαση στη μοντέρνα τέχνη και ανάλυση πολλών σύγχρονων καλλιτεχνικών κινημάτων και μορφών έκφρασης.

Η Κολωνία είναι έξω από το Ρουρ και παραμένει μία πολύ σημαντική πόλη, με τον φημισμένο της καθεδρικό και τις φαρδιές της προκουμιαίες κατά μήκος του ποταμού Ρήνου. Υπάρχουν εκεί ρωμαϊκές επιτύμβιες στήλες των πρώτων αιώνων μ.Χ. που προσπαθούν να αναδείξουν την αξία των νεκρών, στους οποίους είναι αφιερωμένες, σε σχέση τους συναδέλφους ή άλλους συντοπίτες τους. Στο Μουσείο Σοκολάτας, όπου πήγαμε, μάθαμε ότι είναι καλό να τρώμε σοκολάτες με όσο γίνεται μεγαλύτερο ποσοστό σε κακάο, αλλιώς το υπόλοιπο θα είναι βούτυρα και πολλή-πολλή ζάχαρη που γλυκαίνει αλλά φυσικά δεν ωφελεί.

Οι μικρές μετακινήσεις με το τρένο ήταν καινούρια, ωραία εμπειρία για όλα τα ελληνόπουλα, καθώς πήγαιναν στις γειτονικές πόλεις με τα ταίρια τους ήρεμα, χωρίς απότομες στροφές, επιταχύνσεις, επιβραδύνσεις και ό,τι συνεπάγεται η οδήγηση σε οδόστρωμα πλάι σε άλλα οχήματα με συνεχείς στάσεις. Και όλα καθήμενα! Καμία σχέση με αστικά, ακόμα και τουριστικά λεωφορεία.

Η συνεργασία με το γερμανικό σχολείο δημιούργησε ένα πρόγραμμα Erasmus, οπότε στα δύο επόμενα χρόνια θα επαναληφθεί επιδοτούμενη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Γυμνάσιο Πεύκων ανυπομονεί να δώσει την ευκαιρία και σε άλλους μαθητές και μαθήτριές του να ζήσουν για λίγο στο εξωτερικό.

