

Εκπαιδευτική επίσκεψη στη Γαλλία και τη Γερμανία

Φέτος στο σχολείο μας πραγματοποιήθηκαν **τρία πολιτιστικά προγράμματα** με θέματα:

Πολιτιστικά προγράμματα Γυμνασίου Πεύκων 2018-2019

Φρανκφούρτη: από τον Μεσαίωνα και τον φιλέλληνα Γκαίτε στην πόλη με τους ουρανοξύστες και την κλασική και μοντέρνα τέχνη
Ζηράνη Παρασκευή,
Γερμανικής Γλώσσας ΠΕ07



Μεσαιωνικά κάστρα, μεσαιωνική μουσική και όργανα: εκεί όπου το παραμύθι ξεκινά
Παπαναστασίου Δήμητρα,
Μουσικός ΠΕ16



Αλσατία, μία περιοχή με διπλή προσωπικότητα
Παπαδοπούλου Μαρία,
Γαλλικής Γλώσσας ΠΕ05



Στα προγράμματα αυτά συμμετείχαν συνολικά 55 μαθητές και μαθήτριες της Γ' τάξης του σχολείου μας.



Σκοπός των πολιτιστικών προγραμμάτων είναι:

- ✓ να δουλέψουν οι μαθητές επάνω σε ένα θέμα που τους ενδιαφέρει
- ✓ να εργαστούν ομαδοσυνεργατικά, βιωματικά και διερευνητικά, αναλαμβάνοντας ρόλους
- ✓ να αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες (συνεργασία, επιχειρηματολογία, λήψη αποφάσεων)

Οι μαθητές συγκεντρώνονταν εκτός σχολικού ωραρίου 1 φορά τη βδομάδα και ασχολούνταν με τα υποθέματα των πολιτιστικών προγραμμάτων υπό την καθοδήγηση των υπεύθυνων καθηγητριών. Εκπονούσαν μικρές εργασίες και τις παρουσίαζαν στη δική τους ομάδα.



Στα πλαίσια αυτών των προγραμμάτων πραγματοποιήθηκε μία 5ήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στο Στρασβούργο, την Καρλσρούη και την Φρανκφούρτη (02-06/04/2019).



Άφιξη στη Βασιλεία

Αφού προσγειωθήκαμε στη Βασιλεία, ξεναγηθήκαμε στην πόλη και κατευθυνθήκαμε προς την Αλσατία και συγκεκριμένα την πόλη Κολμάρ. Η πόλη βρίσκεται στο Δρόμο του Κρασιού (Route de Vin), αποτελώντας την "πρωτεύουσα" των αλσατικών κρασιών (capitale des vins d'Alsace).



Κολμάρ

Κατόπιν επισκεφτήκαμε την πρωτεύουσα της Αλσατίας, το Στρασβούργο, όπου ξεναγηθήκαμε στο Ευρωκοινοβούλιο, περπατήσαμε στην Μικρή Γαλλία (Petite France), θαυμάσαμε τον καθεδρικό ναό (Notre Dame) και κάναμε και βόλτα με το ποταμόπλοιο.



Ευρωκοινοβούλιο



Βόλτα με το ποταμόπλοιο



Petite France

Η επόμενη στάση της εκδρομής μας ήταν η γερμανική πόλη Καρλσρούη (Karlsruhe). Επισκεφτήκαμε το Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών Καρλσρούης (Hochschule Karlsruhe – Technik und Wirtschaft), όπου οι μαθητές είχαν την δυνατότητα να ενημερωθούν για το πρόγραμμα σπουδών του πανεπιστημίου, να ξεναγηθούν από φοιτητές και καθηγητές σε χώρους του πανεπιστημίου και να πάρουν μέρος σε διάφορες δραστηριότητες, όπως να φτιάξουν μόνοι τους παγωτό. Επίσης έζησαν την εμπειρία να γευματίσουν στην φοιτητική λέσχη μαζί με τους υπόλοιπους Γερμανούς φοιτητές.



Μετά από πρόσκληση που έλαβε το σχολείο μας από το Ελληνικό Γυμνάσιο – Λύκειο Φρανκφούρτης, μας δόθηκε η ευκαιρία να επισκεφτούμε αυτήν την όμορφη πόλη της Γερμανίας, που συνδυάζει το παραδοσιακό με το μοντέρνο.



Ο ζωολογικός κήπος της Φρανκφούρτης ήταν ένα από πιο εντυπωσιακά αξιοθέατα, γιατί φιλοξενεί από μεγάλα ζώα της ζούγκλας μέχρι πτηνά, ερπετά και ψάρια.

Επίσης επισκεφτήκαμε το σπίτι όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε η Γκαίτε

Ξεναγηθήκαμε στο μεσαιωνικό κέντρο της πόλης και επισκεφτήκαμε το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Σένκενμπεργκ (Senckenbergmuseum), όπου οι μαθητές είχαν την δυνατότητα να δουν δεινόσαυρους σε φυσικό μέγεθος και να παίξουν διαδραστικά παιχνίδια.



Goethehaus - Goethemuseum



Κατά την επίσκεψή μας στο Ελληνικό Γυμνάσιο – Λύκειο της Φρανκφούρτης μας δόθηκε η ευκαιρία να γνωρίσουμε από κοντά τη λειτουργία ενός ελληνικού σχολείου στο εξωτερικό, να ανταλλάξουμε απόψεις και να κάνουμε νέες γνωριμίες. Παρουσιάσαμε ένα βίντεο του σχολείου μας και έναν χαιρετισμό που απηύθυνε η διευθύντριά μας κα Χρύσα Παπαγεωργίου – Τζικουδή. Παρακολουθήστε την παρουσίαση του σχολείου και τον χαιρετισμό: [Το σχολείο μας](#)

Επίσης κάποιες μαθήτριες παρουσίασαν εργασίες που αφορούσαν το θέμα, με το οποίο ασχολήθηκαν όλη τη χρονιά.



Στη μαγευτική και ρομαντική Χαϊδελβέργη ανεβήκαμε με το τελεφερίκ στο μεσαιωνικό κάστρο και θαυμάσαμε την θέα από ψηλά στην πόλη και τον ποταμό Νέκαρ με τις πολλές γέφυρες.



Στο μουσείο της Μερσεντές είχαμε την ευκαιρία να δούμε την ιστορία της αυτοκινητοβιομηχανίας αλλά και σημαντικά ιστορικά γεγονότα που σημάδεψαν τον κόσμο.



Κάπου εδώ το ταξίδι αυτό υποτίθεται πως έφτανε στο τέλος του, όμως λόγω καθυστέρησης που δεν οφειλόταν σε εμάς, χάσαμε την πτήση της επιστροφής μας και έτσι επιστρέψαμε στην Ελλάδα μετά από δύο μέρες ακτοπλοϊκώς.



Η γεύση που μας άφησαν τα προγράμματα αυτά είναι πολύ γλυκιά. Θεωρούμαι ότι ήταν μια εξαιρετική δράση, πολύ ωφέλιμη για τους μαθητές. Οι μαθητές βίωσαν μια **εξαιρετική εμπειρία**, γνώρισαν νέες χώρες, εξάσκησαν τις γνώσεις τους στις ξένες γλώσσες και έζησαν από κοντά (με την εκπαιδευτική επίσκεψη) έναν τρόπο ζωής διαφορετικό από τον δικό μας. Αυτό τους έδωσε την δυνατότητα να **διευρύνουν τους ορίζοντές τους** και να αποκτήσουν εμπειρίες που θα τους μείνουν χαραγμένες μια ζωή μέσα τους.

Ζημάνη Π., Παπαδοπούλου Μ., Παπαναστασίου Δ., Πεταλάς Ι.