

Επίσκεψη στο σχολείο μας μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών από το Ελληνικό Γυμνάσιο – Λύκειο Ίμβρου

Την Παρασκευή 15 Μαρτίου 2024 είχαμε τη μεγάλη χαρά να υποδεχθούμε στο σχολείο μας 10 μαθητές και 2 εκπαιδευτικούς από την Ίμβρο. Τους υποδεχθήκαμε πρωί – πρωί με τα κάλαντα της Άνοιξης, τα οποία τραγούδησαν τα παιδιά του Α2, συνοδεία πιάνου που έπαιξε η μουσικός του σχολείου μας κ. Δήμητρα Παπαναστασίου. Ακολούθησαν χειροποίητα κεράσματα από τον μπουφέ που ετοιμάσαμε.

Κατόπιν, ακολούθησε συνάντηση γνωριμίας, στην οποία συμμετείχαν, εκτός από τους εκπαιδευτικούς και μαθητές από το σχολείο της Ίμβρου, 16 μαθητές της Γ' τάξης και εκπαιδευτικοί του σχολείου μας. Μετά τη γνωριμία, ξεκινήσαμε το παιχνίδι! Τα παιδιά χωρίστηκαν σε 5 ομάδες (καθεμιά από τις οποίες αποτελούνταν, τόσο από παιδιά του σχολείου της Ίμβρου, όσο και από παιδιά του δικού μας σχολείου) και έπαιξαν «Το κυνήγι του κρυμμένου θησαυρού». Επειδή στην Ίμβρο δεν διδάσκονται Ελληνική Ιστορία και Γεωγραφία, αδράξαμε την ευκαιρία να τους φέρουμε σε επαφή με τους ήρωες της επανάστασης, μέσα από το παιχνίδι. Κάθε ομάδα έπρεπε να συλλέξει 4 «στοιχεία» (κάθε «στοιχείο» ήταν ένα κομμάτι παζλ). Για να συλλέξουν το στοιχείο, έπρεπε να απαντήσουν σε μία ερώτηση. Η απάντηση (εάν δεν τη γνώριζαν ή προκειμένου να επιβεβαιώσουν την απάντηση) αποκαλυπτόταν, είτε μέσα από κάποιο online παιχνίδι (κρεμάλα, αναγραμματισμός) στο οποίο οδηγούνταν με τη βοήθεια ενός τάμπλετ που είχε κάθε ομάδα, σαρώνοντας το QRCode που οδηγούσε στο παιχνίδι, είτε μέσα από ένα κρυπτόλεξο, είτε με αποκωδικοποίηση ενός μηνύματος γραμμένου στο κρυπτογραφικό αλφάβητο της Φιλικής Εταιρείας. Αφού όλες οι ομάδες συνέλεξαν όλα τα «στοιχεία», κάθισαν όλοι μαζί και συναρμολόγησαν το παζλ, το οποίο εμφάνισε τον υπέροχο πίνακα του Ντελακρουά «Η σφαγή της Χίου». Ως ανατροφοδότηση, τα παιδιά κλήθηκαν να απαντήσουν στις ερωτήσεις του παιχνιδιού και τα κατάφεραν θαυμάσια!!!



Την 3^η διδακτική ώρα, τα παιδιά του Ελληνικού σχολείου της Ίμβρου, παρουσίασαν το σχολείο τους στα τμήματα Β1, Β3 και Β4. Ακολούθησε συζήτηση στην οποία τα παιδιά του σχολείου μας έμαθαν πολλά για το σχολείο της Ίμβρου, για το εκπαιδευτικό σύστημα στην Τουρκία και τη ζωή των παιδιών εκεί.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ολιγόλεπτη επίσκεψη των μαθητών και εκπαιδευτικών του σχολείου της Ίμβρου στα τμήματα της Γ' τάξης, προκειμένου να αποχαιρετήσουν τα παιδιά του σχολείου μας αλλά και να γνωρίσουν το περιβάλλον της τάξης (τεχνολογικό εξοπλισμό, επίπλωση κ.τ.λ.).

Την εκδήλωσή μας τίμησαν με την παρουσία τους η κ. Φιλοθέη Κολίτση, Σύμβουλος Εκπαίδευσης, Παιδαγωγικής

Ευθύνης του σχολείου μας και δύο Διευθυντές Λυκείων της Σταυρούπολης, ο κ. Δημήτρης Αδαμίδης και ο κ. Ευθύμης Παπαδημητρίου, τους οποίους ευχαριστούμε θερμά. Παρευρέθηκαν ακόμη ο κ. Βασίλης Πολυτσίνος και η κ. Δέσποινα Αρζόγλου, δημοτικοί σύμβουλοι της τοπικής ενότητας Πεύκων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών.

Πολύτιμοι βοηθοί, όπως σε κάθε μας εκδήλωση, ήταν τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων του σχολείου μας. Στη συγκεκριμένη εκδήλωση παρευρέθηκαν και βοήθησαν η κ. Ταμάρα Μαβίδου και κ. Γιώτα Μαλαμούδη.

Το βράδυ ακολούθησε γεύμα στην ταβέρνα «Ίμβρος», προσφορά του ιδιοκτήτη της, κ. Παναγιώτη Καρανικόλα που κατάγεται από την Ίμβρο, τον οποίο δεν έχουμε λόγια να ευχαριστήσουμε! Την επόμενη μέρα, διασκεδάσαμε όλοι μαζί στο Άλσος Συκεών, με πολλή μουσική και τραγούδι!

Ανανεώσαμε το ραντεβού για την επόμενη σχολική χρονιά. «Ας χτίσουμε γέφυρες φιλίας και συνεργασίας», ήταν η ευχή που γράψαμε στα σημειωματάρια που προσφέραμε στα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς του Ελληνικού Σχολείου της Ίμβρου, ως συμβολικό αναμνηστικό δώρο της συνάντησής μας. Αντίστοιχα εκείνοι μας χάρισαν ένα υπέροχο, συλλεκτικό βιβλίο για το νησί τους. Σας ευχαριστούμε πολύ νέοι μας φίλοι από την Ίμβρο, καλή αντάμωση!



Αγαπημένοι μας φίλοι,
Σας καλωσορίζουμε με χαρά στην πόλη μας!
Ας χτίσουμε γέφυρες φιλίας και συνεργασίας.
Με αγάπη,
Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί
του 1^{ου} Γυμνασίου Πεύκων Θεσσαλονίκης