

Εκπαιδευτική επίσκεψη Περιβαλλοντικών Ομάδων Β' τάξης στην Κέρκυρα (σχολ. έτος 2017-18)



Οι τέσσερις περιβαλλοντικές ομάδες του σχολείου μας, απέδρασαν στο μαγευτικό νησί της **Κέρκυρας**, για τρεις μέρες, από την Κυριακή 6 Μαΐου μέχρι την Τρίτη 8 Μαΐου.

Την Κυριακή 6 Μαΐου στις 7.30 π.μ. αναχωρήσαμε με πολύ κέφι και όρεξη! Στις 2 μ.μ. επιβιβαστήκαμε στο ferry boat και μετά από μιάμιση ώρα περίπου φτάσαμε στο νησί των Φαιάκων. Επισκεφτήκαμε το **Casa Parlante**, το πιο «ζωντανό» μουσείο της Κέρκυρας. Ένα αρχοντικό του 19ου αιώνα στην ιστορική Παλιά Πόλη της Κέρκυρας, όπου αναπαρίσταται η καθημερινότητα των ευγενών του νησιού σε όλες τις εκφάνσεις της. Με κινούμενες ανθρώπινες φιγούρες ρομποτικής τεχνολογίας, αλλά και με την πιστή διακόσμηση και επίπλωση.



Στη συνέχεια επισκεφτήκαμε την εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα. Το ξενοδοχείο μας, στην περιοχή Κανόνι, ήταν υπέροχο! Το βράδυ, παρόλο που έβρεχε πολύ, η διάθεσή μας απογειώθηκε στο club 54!!!

Τη δεύτερη μέρα, μετά το πλούσιο πρωινό μας, αναχωρήσαμε για το Γαστούρι, όπου θαυμάσαμε το εντυπωσιακό ανάκτορο που έκτισε η βασίλισσα της Αυστρίας Ελισάβετ (γνωστή ως πριγκίπισσα Σίσιου), το εκπληκτικό **Αχιλλείο**, έναν υπέροχο χώρο με αναγεννησιακές τοιχογραφίες και αγάλματα, με αυτό του Αχιλλέα να προεξέχει.



Στη συνέχεια, κατευθυνθήκαμε προς το βόρειο τμήμα του νησιού και καταλήξαμε στην ξακουστή **Παλαιοκασπίτσα**. Το **Corfu Aquarium** ήταν καταπληκτικό! Εκεί, είχαμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε, όχι μόνο τα ψάρια

και τους θαλάσσιους οργανισμούς, αλλά και να πιάσουμε φίδια και να χαϊδέψουμε τον Γιώργο, το ιγκουάνα!



Επιστρέφοντας, περπατήσαμε παράλληλα με το παλιό φρούριο και διασχίζοντας τη Σπιανιάδα (τη μεγαλύτερη πλατεία των Βαλκανίων), πεινασμένοι καταλήξαμε στο Λιστόν για να τσιμπήσουμε κάτι.

Αργά το απόγευμα, στο δρόμο μας για το ξενοδοχείο στο αριστοκρατικό Κανόνι, κατηφορίσαμε προς το νησάκι όπου βρίσκεται η **εκκλησία της Παναγίας των Βλαχερνών**, το οποίο συνδέεται με τη στεριά μέσω μιας στενής λωρίδας γης. Λίγο μακρύτερα αντικρίσαμε το ξακουστό **Ποντικονήσι**, πάνω στο οποίο βρίσκεται μια μικρή εκκλησία, του Παντοκράτορα, του 11ου-12ου αιώνα.

Το βραδάκι, περπατήσαμε στα γραφικά πλακόστρωτα καντούνια της παλιάς πόλης και στο περίφημο **Λιστόν**.

Την τρίτη μέρα, αναχωρήσαμε για το **Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης** στην περιοχή «ιδιαιτέρου φυσικού κάλους» των Αλυκών της **Λευκίμμης** που είναι ενταγμένη στο δίκτυο NATURA.



Οι εγκαταστάσεις του ΚΠΕ ήταν εντυπωσιακές! Μεγάλη αίθουσα προβολών, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, μικροσκόπια... Δυστυχώς, παρόλο που φέτος «αποβιβάστηκαν» πάνω από 300 φλαμίνγκο στην περιοχή, δεν έμειναν, καθώς η τροφή δεν ήταν αρκετή.



Αργά το βράδυ της Τρίτης, κατά τις 9 μ.μ. γυρίσαμε στο σχολείο μας, γεμάτοι αξέχαστες εμπειρίες!