

Εκπαιδευτική επίσκεψη Γ' τάξης στα Ιωάννινα (σχολ. έτος 2017-18)



Η Γ' τάξη του σχολείου μας, επισκέφτηκε τα **Ιωάννινα** και το **Μέτσοβο**, από την Κυριακή 13 Μαΐου μέχρι την Τρίτη 15 Μαΐου. Περάσαμε υπέροχα!!!



Την πρώτη μέρα, μόλις φτάσαμε στα Ιωάννινα, επισκεφτήκαμε το **Σπήλαιο Περάματος**, όπου διασχίσαμε στο εσωτερικό του μία διαδρομή γύρω στο 1 χλμ. Οι διάφοροι σχηματισμοί των σταλαγμιτών και σταλακτιτών, ο πλούτος και ο συνδυασμός των χρωμάτων δημιουργούν μια αξεπέραστη φυσική ομορφιά!

Στη συνέχεια, κουρασμένοι αλλά χαρούμενοι, φτάσαμε στο κέντρο της πόλης των Ιωαννίνων για φαγητό. Αργά το απόγευμα τακτοποιηθήκαμε στο ξενοδοχείο μας. Το βραδάκι το κέφι άναψε στην ταβέρνα «Στοά Λούλη»



Την άλλη μέρα το πρωί ξεκινήσαμε για το **Κάστρο των Ιωαννίνων**, το **τζαμί του Ασλάν Αγά-Δημοτικό Μουσείο**, το **Μουσείο Αργυροτεχνίας** και στη συνέχεια πήραμε το καραβάκι για το **νησάκι της κυρά-Φροσύνης**. Εκεί επισκεφτήκαμε το **σπίτι του Αλή-Πασά**. Η ενημέρωση από τον ξεναγό ήταν απολαυστική, καθώς είχε έναν μοναδικό τρόπο να αφηγείται τα ιστορικά γεγονότα! Περιηγηθήκαμε στα λιθόστρωτα σοκάκια και απολαύσαμε τοπικές λιχουδιές. Αργά το απόγευμα γυρίσαμε στο ξενοδοχείο μας. Το βράδυ, το κέφι άναψε και πάλι στο club Kubik.

Την τελευταία μέρα το πρωί επισκεφτήκαμε το **Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων του γλύπτη Π. Βρέλλη**. «Τα 12 χρόνια δουλειάς δεν είναι λίγα, γιατί άρχισα στα 60 μου χρόνια και οι δυσκολίες ήταν πολλές: καιρικές συνθήκες, οικονομικά προβλήματα, καλλιτεχνική ευσυνειδησία (μεράκι και τελειομανία), με φέρανε στο χρόνο αυτό. Ένα έργο σαν αυτό δεν τελειώνει ποτέ. Νομίζω ότι σταμάτησα εδώ που πρέπει.» λέει ο Παύλος Βρέλλης τον χειμώνα του 1994/95.



Τελευταίος μας σταθμός ήταν το Μέτσοβο, όπου επισκεφτήκαμε το **Λαογραφικό Μουσείο Μετσόβου**, γνωστό ως **αρχοντικό Τοσίτσα**. Η περιήγηση στους χώρους του μουσείου ζωντάνεψε την ατμόσφαιρα περασμένων αιώνων και μας έδειξε τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας ενός μετσοβίτικου αρχοντικού. Τα εκθέματα περιλαμβάνουν ό,τι θα μπορούσε να υπάρχει σ' ένα αρχοντικό την εποχή της μεγάλης οικονομικής ακμής. Το 1991 άνοιξε στον τρίτο όροφο το διαμέρισμα του Ευάγγελου Αβέρωφ, με προσωπικά είδη και φωτογραφίες από τη ζωή του. Στη συνέχεια, αν και μας έπιασε βροχή, περιηγηθήκαμε στην πλατεία του Μετσόβου για ψώνια και φαγητό. Κατά τις 8 μ.μ. (δυστυχώς) επιστρέψαμε στη Θεσσαλονίκη...

