

Δράση διεπαφής των εφήβων με τα βιβλία και τους συγγραφείς τους



Την Παρασκευή 8/12/2023, στον όμορφο χώρο της Σχολικής μας Βιβλιοθήκης, τα μέλη της Λέσχης Ανάγνωσης και οι μαθητές του Β1 συναντήθηκαν και γνώρισαν μέσα σε μια φιλική ατμόσφαιρα τη συγγραφέα του βιβλίου «Ο μικρός μονομάχος», κ. Βασιλική Νευροκοπλή.

Στη συγκεκριμένη συνάντηση μέσα σε μια φιλική και οικεία ατμόσφαιρα, οι μαθητές μπόρεσαν να γνωρίσουν από κοντά την αγαπημένη και βραβευμένη συγγραφέα του εφηβικού μυθιστορήματος «Ο μικρός μονομάχος», να λύσουν απορίες για τον ρόλο, τις επιλογές, τη δράση και την έμπνευση της συγγραφέα και να προσεγγίσουν το «αθέατο πρόσωπο» πίσω από τους χαρακτήρες του βιβλίου. Παράλληλα χάρη στην απλότητα με την οποία τους προσέγγισε η κ. Νευροκοπλή, μοιράστηκαν πρωτόγνωρες εμπειρίες και αποκόμισαν κίνητρα και στάσεις ζωής που σίγουρα θα τους φανούν χρήσιμες στις προκλήσεις και τις επιλογές που θα κληθούν να πάρουν στη ζωή τους.

Μια τέτοια εμπειρία επαφής με τη συγγραφέα, δεν άφησε ασυγκίνητους όσους αγαπούν το βιβλίο! Ενθουσίασε όσους ήταν μέχρι τώρα αναγνώστες των βιβλίων της και ίσως προκάλεσε κάποιους να ξεκινήσουν ... να διαβάζουν! Ποτέ δεν είναι αργά!

Εμείς βέβαια, δώσαμε ραντεβού για την επόμενη χρονιά, για να μοιραστούμε μαζί της την πορεία των νέων βιβλίων της, αλλά και τη δική μας εξέλιξη στο δρόμο της Βιβλιοφιλίας. Καλή αντάμωση κυρία Βασιλική, είστε πια μέλος της Σχολικής μας Λέσχης Ανάγνωσης!

Ευχαριστούμε την αντιδημαρχία Παιδείας, το Γραφείο Παιδείας του Δήμου Νεάπολης-Συκεών και τον κ. Χαρίση προσωπικά που στηρίζει τη Φιλαναγνωσία, ενισχύοντας τη συλλογή της Βιβλιοθήκης με νέα αντίτυπα και οργανώνει δράσεις επικοινωνίας των μαθητών με συγγραφείς.



Και λίγα λόγια για το περιεχόμενο του βιβλίου (από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του), για τους νέους αναγνώστες:

«Δύο είναι οι κόσμοι του Αργύρη. Ο κόσμος του σχολείου και ο ηλεκτρονικός. Στον πρώτο ασφυκτιά, στον δεύτερο απελευθερώνεται. Στον έναν θυμάται όσα θέλει να ξεχάσει, στον άλλον ξεχνάει όσα δε θέλει να θυμάται. Μέχρι τη στιγμή που μια παρατεταμένη διακοπή ρεύματος θα αφαιρέσει από τη ζωή του και τους δύο κόσμους. Οι εφιάλτες του θα ζωντανέψουν, οι μνήμες του θα ξυπνήσουν, οι απορίες του θα γιγαντωθούν. Γύρω του και μέσα του όλα σκοτεινιάζουν - όπως τότε... Θα παραδοθεί και πάλι στο σκοτάδι, σαν δειλός και συνεσταλμένος που λένε όλοι πως είναι, ή θα παλέψει μαζί του γενναία, όπως πάλεψαν κάποτε οι μονομάχοι τους Ρωμαίους κατακτητές;»