

**A2**

Το δελφίνι το καλό  
Κολυμπάει στο γυαλό  
Έχει μία ουρά  
Λες κι είναι από φτερά.

**ΣΕΦΟ**

(Σταυρούλα, Ελιντόν, Φαϊδρα, Ορέστης)

Μικρό κυματάκι της θάλασσας  
σκάει στη στεριά  
Στο βάθος της μια γοργόνα ξεσπά.  
Μοιάζει όμορφη , μοιάζει τρανή  
Αλλά τελικά είναι μία χαζή.

**Πρωτάκια**

(Ιωάννα, Έλλη, Γιώργος, Κώστας)

Μια φάλαινα στη θάλασσα  
Έπαιζε μ' ένα ψάρι.  
Του γλίστρησε και έπεσε  
Και τότε το ψάχναμε μ' ένα μακρύ φανάρι.

**Flip-Flop**

(Δήμητρα, Λευτέρης, Ελένη, Κώστας)

Ιππόκαμπος πλέει στ' ανοιχτά  
Με τα μάτια γουρλωτά  
Αλωνίζει μ' ομορφιά  
Κολυμπάει με χαρά.

**Κου κου τζα**

(Γιάννης , Βασίλης, Μαριάννα, Ειρήνη)

Το χταπόδι, το μπαρμπούνη και το δελφίνι  
Έπαιζαν στα κύματα με τη σελήνη  
Η Σελήνη ήταν ένα κοριτσάκι  
Που έπαιζε με ένα κουβαδάκι.

**Αστέρια**

(Βάσω, Γιώργος, Βαγγέλης, Πασχαλία)

**A4**

Στο τελευταίο απόγευμα του καλοκαιριού  
Τα δελφίνια κολυμπούν  
Δίπλα στα πλοία χοροπηδούν  
Και αφρούς γύρω σκορπούν.

Σπύρος

Τα δελφίνια κολυμπώντας  
Αφρούς γύρω σκορπούν  
και δίπλα στα πλοιαράκια  
Όλα χοροπηδούν.  
Δημήτρης Λαυρεντιάδης

Στου καλοκαιριού την τελευταία μέρα  
Με έναν σιγανό αέρα  
Κάποια δελφίνια κολυμπούν  
Και χαρά παντού σκορπούν.

Δήμος Μίντζας.

Πλοίο πλέει στις θάλασσες τα νερά  
Ηλιοβασίλεμα από πίσω δύνει  
ξαφνικά.  
Και οι αφροί από πίσω σταματούν  
Τα δελφίνια τρέχοντας να δουν .  
Πωλίνα

*Καθώς ο ήλιος πήγαινε να κοιμηθεί  
Υπήρχαν παντού κύματα και αφροί  
Και χόρευε ένα δελφίνι λίγο πιο πέρα  
Στου καλοκαιριού την τελευταία μέρα.  
Θανάσης*

Τα δελφίνια κολυμπούν  
Και στο πέλαγος πηδούν,  
στην τελευταία μέρα του καλοκαιριού  
και τη θάλασσα αποχαιρετούν.  
Μανώλης

Το τελευταίο καλοκαιράκι  
Έχει το πιο καλό βραδάκι  
Το ηλιοβασίλεμα να δεις  
Από την ομορφιά του θα τυφλωθείς.  
Άγγελος

Στο τελευταίο απόγευμα του  
καλοκαιριού  
Τα δελφίνια κολυμπούν  
γύρω απ' τα πλοία χοροπηδούν  
και αφρούς παντού σκορπούν.  
Βασίλης

Στο παραθύρι μου κάθε βράδυ  
Το φεγγάρι μου μιλάει.  
Τα αστέρια παίζουν με το φεγγάρι  
Να ήμουνα εκεί μακάρι. Αμαλία

Στο τελευταίο απόγευμα του καλοκαιριού  
Τα δελφίνια κολυμπούν  
Δίπλα στα πλοία εμφανίζονται  
Και μες τους αφρούς χοροπηδούν  
Νεφέλη

Μες τη θάλασσα πλέουν τα καράβια  
μαζί τους τα δελφίνια τριγουρίζουν  
από γύρω τους σαν τα πουλάκια.  
Γιώργος Μιχαηλίδης

Είμαι από την Ελλάδα έχω και μία  
αγελάδα  
Πίνοντας πορτοκαλάδα, αλλά  
και λεμονάδα. Δημήτρης Μπίλιος

Κάποια ψαράκια χοροπηδούν χαριτωμένα μέσα στη θάλασσα.  
Ένα δελφίνι κάνει «αγώνα δρόμου» με ένα καραβάκι.  
Κάποιοι όμορφοι γλάροι βουτούν και τριγουρίζουν ένα καραβάκι.  
Τα καραβάκια πηγαίνουν πότε εδώ πότε παραπέρα με κύμα πού  
τους φέρνει ο αέρας.  
Δημήτρης Μπακόπουλος

Ο ήλιος αρχίζει να κινείται,  
λίγο πιο δίπλα τα δελφίνια χορεύουν  
και με τα κύματα παλεύουν.  
Γιάννης Λέξας

Η θάλασσα γαλάζια είναι και ζώα μέσα της ζούνε,  
πολλοί την αναζητούνε, και το καλοκαίρι  
χαρούμενο είναι.

Σμαράγδα

Μαρτέα

Καραβάκια που αρμενίζουν  
Δελφινάκια που πηδούν  
με τα ψάρια κολυμπούν  
Παρέα για να βρουν.

Δήμητρα

Οι παπαρούνες κόκκινες, οι  
τουλίπες μπλε,  
Πάμε μια βολτούλα και θα είμαστε  
κομπλέ. Δημήτρης Μάμμης

Τα δελφίνια κολυμπούν και γύρω τους αφρούς  
σκορπούν .  
Γύρω στο πλοίο χοροπηδούν και οι γλάροι τα  
κοιτούν.  
Αγάπη και Χριστίνα

Μια φορά κι έναν καιρό  
Ένα γλαράκι τολμηρό  
Στη θάλασσα βούτηξε βαθιά  
Να βρει ψαράκια πολλά. Μαρία Λιμπιτσιούνη

Κολυμπούν τα ψάρια, στο βυθό βαθιά  
Εκεί που' ναι τα κοράλια  
Εκεί που βρίσκουν *συντροφιά*.  
Ιωάννης Λαφαζανίδης

Τα ψάρια κολυμπούν  
Τροφή βρίσκουν και μασούν.  
Έρχεται ένα άλλο ψάρι  
με σκοπό για να το φάει. Πέτρος.

Γλυκό μου καλοκαίρι-μικρό μου  
δελφινάκι...  
Νομίζω ότι πέρασε το όμορφο  
καλοκαιράκι.  
Κατερίνα